

RONDOM DE KARMEL



Verrassende speling van de natuur: in de pastorie kwam deze amaryllis in juni uit zijn bol

**PROTESTANTSE GEMEENTE
TE WOUDESEND E.O.**



30^e jaargang nr. 286 september / oktober 2020

INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten	3
Bij de kerkdiensten.....	4
Uit de kerkenraad	
Van de voorzitter.....	6
Pastoraat.....	7
Uit het College van Kerkrentmeesters.....	7
Diaconiecollecties.....	11
Raad van kerken: Vredesdienst.....	13
Zangdienst.....	14
Werkgroep Takomst.....	14
Uit de Tarissing	
Even stilstaan bij: “Geef ons heden ons dagelijks brood”.....	15
Uit de gemeente	
Pastoraat en meeleven.....	16
Pastoraat om útens.....	18
Verjaardagen.....	19
Mutaties.....	19
Jeugd	
Overstapdienst.....	20
Berichtje van de kinderkerk.....	20
Overige	
Jaarthema.....	21
Kofje yn’e Karmel.....	21
Repair Café.....	21
Etentjes MFC.....	22
Vanuit het beamteam.....	22
Eeuwigheidszondag.....	23
Thema kerst 2020: Engelen.....	23
Nationale Orgeldag Fryslân 12 september.....	24
Samoosara brengt ‘mazzeltof’ in kerk Woudsend.....	25
Gedicht van Tom Shuman.....	27
Jaarprogramma 2020-2021 Passage.....	27
Gedicht ‘Geluk’.....	29
Colofon	30

KERKDIENTEN

Zondag 6 september

10.00 uur

Collecte

Ds. J. Ariesen, Bolsward

Werelddiaconaat

Zondag 13 september

10.00 uur

Collecte

***m.m.v. Jiddisch muziekgezelschap
Samoosara***

Ds. R. Bosman-Romkema

Jeugdwerk JOP

Zondag 20 september

10.00 uur

Collecte

Oecumenische Vredesdienst

Ds. H. Tieleman

Raad van Kerken bepaalt doel

Zondag 27 september

10.00 uur

Collecte

Afscheid- en bevestiging ambtsdragers

Ds. R. Bosman-Romkema

Vredeswerk

Zondag 4 oktober

10.00 uur

Collecte

Mw. E. Stellingwerf-Vinke, Woudsend

Kerk en Israel

Zondag 11 oktober

10.00 uur

Collecte

Maaltijd van de Heer

Ds. R. Bosman-Romkema

Werelddiaconaat

Zondag 18 oktober

10.00 uur

Collecte

Ds. A. van Ligten, Sneek

Jeugdwerk JOP

Zondag 25 oktober

10.00 uur

Collecte

Zangdienst

Zangdienstcommissie

Commissie bepaalt doel

Zondag 1 november

10.00 uur

Collecte

***Jubileumdienst organist K. Booy m.m.v.
Jacob van der Meer***

Ds. R. Bosman-Romkema

Kerk in Actie

Woensdag 4 november

19.30 uur

Dankstond

Voorgangers Heeg, Woudsend en

Hommerts-Jutrijp

Vanaf 6 september is het weer mogelijk om als gemeenteleden aanwezig te zijn in de diensten. We zijn blij dat deze mogelijkheid er weer is. Daarnaast zullen de kerkdiensten nog steeds online te zien zijn. Zie voor verdere informatie de berichtgeving van de kerkenraad.



houdmoed

heb lief

Welkom in de Karmel

Aanmelden kerkdienst voor vrijdag 12.00 uur
m.i.v. 6 september

Per telefoon:
0514-592999 (mw. R. Dijkstra)

Online via aanmeldknopwebsite:
www.pgwoudsend.nl

Mochten er teveel aanmeldingen zijn dan
krijgt u afbericht en kunt u de dienst
online volgen op: kerkdienstgemist.nl



Bij de kerkdiensten

Deze zomer gingen de onlinediensten vanuit De Karmel door. De diensten worden live opgenomen op zondagmorgen. We merken dat veel mensen op een later tijdstip inloggen en dat is prima. We krijgen positieve respons op de diensten en gaan er in de komende tijd mee door. Een woord van dank aan alle betrokkenen die het vieren op deze manier mogelijk maken. Er zit veel tijd in de voorbereidingen en dan is het goed om te zien dat het gewaardeerd wordt.

De diensten blijven nog drie weken op de website staan en worden dan verwijderd.

En dan is nu de tijd gekomen dat u weer naar de kerk kunt om mee te vieren. U begrijpt dat de kerkenraad zich tot het uiterste inspant om volgens alle regels de vieringen weer in gang te zetten. De veiligheid staat daarbij voorop. Daarnaast blijven we de onlinediensten uitzenden omdat we ons ook realiseren dat er mensen zijn die nog niet naar de kerk komen omdat ze bijvoorbeeld tot de risicogroep behoren.

U zult ook begrijpen dat er een hele organisatie voor nodig is om alles goed te laten verlopen: voor de reservering, begeleiders om de kerk in en uit vorm te geven, schoonmaak etc. (Zie info verderop in dit kerkblad).

Alles in coronatijd staat helaas haaks op waar we anders voor gaan: open kerk, gastvrijheid, ontmoeting en samen zingen. We hopen dat u er aan kunt wennen dat u voorlopig een plek moet reserveren en dat u zich aanmeldt. Natuurlijk missen we elkaar in de ontmoeting op zondag en door de week. We streven naar de verbondenheid met u allen, in de kerk of online.

De kinderen vieren voorlopig in hun eigen ruimte. De kerkenraad is blij met het initiatief van de kinderkerkleiding om één keer per maand kinderkerk te vieren in 't Reidhintsje, voor zolang het nodig is. De uitnodiging volgt per mail aan de ouders. In 't Reidhintsje geldt uiteraard het daarvoor bestemde gebruiksplan.

Op 30 augustus zijn de Startzondag en Overstapdienst gecombineerd. U kunt het deze week nog terugzien op Kerkdienstgemist.nl. Dankzij de oudste kinderen van de kinderkerk is het een mooie viering geworden. En wat mooi dat we online met elkaar verbonden kunnen zijn. Want veel mensen missen de ontmoeting op zondag. De foto's van gemeenteleden, waren een alternatief om elkaar weer even te ontmoeten. De startzondagen die we in de afgelopen jaren gehad hebben laten zien dat we daar weer naar uitkijken. De tijd zal het leren.

De komende maanden is er een afwisselend aanbod van diensten.

De zangdienstcommissie denkt nog na over hoe zij de zangdienst invulling kunnen geven in coronatijd. (Zie bericht zangdienstcommissie).

Op 1 november schenken we aandacht aan het 40-jarig jubileum van Klaas Booy als organist. In de eerste opzet was het Lemster mannenkoor uitgenodigd. Dat kan vanwege corona niet doorgaan. We vieren de dienst met medewerking van Jacob van der Meer en misschien neemt hij nog familie mee om de feestvreugde te verhogen. We feliciteren Klaas Booy van harte en wensen hem nog veel mooie jaren met hopelijk weer een volle kerk en mensen die meezingen.

De Dankstond op 4 november zal in De Karmel plaatsvinden. Zo mogelijk gaan we als drie voorgangers (ds. F. de Hoop en ds. A. Warnar-van den Berg en ds. R. Bosman-Romkema) samen voor. U kunt zich t.z.t. opgeven om deze dienst bij te wonen.

Optreden Samoosara nieuwe datum

Dit Jiddische muziekgezelschap komt op zondag 13 september naar De Karmel. (Zie info elders).

UIT DE KERKENRAAD

Van de voorzitter

Voor velen is de vakantieperiode weer afgesloten. Met name voor de scholieren van het voortgezet onderwijs, is het na een lange periode van thuis werken en vrij zijn weer een nieuwe fase. Hopelijk kunnen we de gezondheid van ieder van ons daarbij behouden.

In het vorige kerkblad is de afkondiging gedaan dat mevr. Rita Bouwma-Hutten bereid is om het ambt van scriba op zich te nemen, daarbij heb ik haar naam niet goed vermeld. Excuus daarvoor. De bevestiging vindt plaats in de dienst van 27 september, waarin we ook afscheid nemen van Antje Hiemstra.

Op 20 juli was ds. Renske Bosman-Romkema 12½ jaar verbonden als predikant in onze gemeente. Er is een attentie gebracht. We wensen haar toe dat de komende periode haar veel werkplezier mag geven en zijn dankbaar voor haar inzet de afgelopen jaren. We hopen dat ze nog lang de stuwende kracht van onze gemeente mag zijn.

De datum van 1 september was aangegeven om te kijken hoe we verder kunnen met het vieren in de coronatijd. De kerkenraad is van mening dat we weer kunnen beginnen met vieren, maar dat dit niet zo kan zijn als we in maart nog gewend waren. Het maximaal aantal personen dat in de dienst aanwezig kan zijn is 30. Dit in verband met de 1 ½ meter afstand die we moeten bewaren en de regels vanuit het RIVM. Elders in Rondom de Karmel vindt u de uitleg hoe alles geregeld gaat worden.

We hopen dat u weer met plezier naar de kerk komt. In september zingen we nog niet, hoewel daar wel mogelijkheden voor zijn. Het College van Kerkrentmeesters zorgt ervoor dat er goede ventilatie wordt aangebracht zodat zingen veilig kan plaatsvinden. In oktober gaan we daarmee van start.

De diensten beginnen met ingang van 30 augustus weer om 10.00 uur.

Het is verheugend dat de kerkenraadsleden die in 2021 aftredend zijn, toegezegd hebben om hun aftreden met een jaar uit te stellen. We hopen zo voldoende tijd te hebben om het gemeentewerk op een goede manier voort te kunnen zetten en met de visie van de werkgroep Takomst zo nodig tot een andere organisatiestructuur te komen. **Hierbij wil ik een dringend beroep doen op gemeenteleden die in de kerkenraad plaats willen nemen.** Met name het pastorale werk staat onder grote druk omdat er maar twee ouderlingen-pastoraat zijn. Het is erg jammer dat we daarom minder kunnen betekenen voor ieder die aandacht nodig heeft. Ook het College van Kerkrentmeesters heeft versterking nodig met een ouderling-kerkrentmeester. Bovendien kunt u **nu** een bijdrage bieden in het ontwikkelen van het

gemeentewerk in de toekomst. Uw reactie op deze oproep is erg welkom. De scribe en de voorzitter willen graag meer informatie verstrekken.

Op 9 november staat een gemeente avond gepland. Door alle beperkingen kan deze niet gehouden worden, maar we gaan dit met een digitale bijeenkomst oplossen. Daarover volgt later meer informatie.

De kerkenraad wenst u sterkte met alles wat er op uw pad komt en vanzelfsprekend: alle goeds.

Namens de kerkenraad: Stans Visser.

Pastoraat

Al langere tijd staat het pastoraat op de agenda. Met een steeds kleinere bezetting in de kerkenraad van bezoekerouderlingen is het nodig daarover na te denken. Donderdag 27 augustus kwamen de ouderlingen en wijkassistenten bij elkaar in De Karmel. We hebben gesproken over een manier om pastoraal toch zo optimaal mogelijk aanwezig te kunnen zijn in de gemeente. We zijn heel blij met de grote groep wijkassistenten die het nodige bezoekwerk doen. In de afgelopen maanden is er twee keer een attentie uitgegaan vanuit de gemeente die zij hebben rondgebracht. Dit is deels gefinancierd vanuit de "oud ijzer pot" waarvoor dank.

De bezinning over het pastoraat en de uitkomst van de gesprekken zullen we in het nieuwe kerkblad met u delen.

Uit het College van Kerkrentmeesters

Wat we rondom horen is dat mensen de ontmoeting met elkaar missen en dat geldt voor alle leeftijdsgroepen. In de komende tijd willen we daaraan werken. Wie denkt er met ons mee? Graag melden bij de voorzitter van de kerkenraad Stans Visser.

Openstelling kerk

Vanaf 30 augustus willen we één keer per week de kerk gaan openstellen voor wie even een moment van bezinning zoekt. Een kaarsje branden, even de stilte opzoeken, even uw verhaal doen bij de predikant of een vrijwilliger. De kerk is open op donderdagmiddag van 16.00-17.00 uur. Ook dan gelden de regels van het gebruiksplan en houden we afstand. De predikant is aanwezig en bij verhindering zal er een vrijwilliger aanwezig zijn. U kunt zich als vrijwilliger aanmelden bij Stans Visser en wordt dan gebeld wanneer de predikant afwezig is.

Coronaproof weer naar de kerk

Vanaf 6 september willen we weer samen vieren. Dat is vanwege de nog steeds heersende corona niet vanzelfsprekend (er zijn 30 zitplaatsen in de kerk naast de medewerkers die nodig zijn). In het gebruiksplan, dat u op onze website vindt, staat hoe we in onze gemeente in de praktijk gaan vieren met in acht name van alle richtlijnen die we vanuit het RIVM en vanuit de landelijke PKN hebben gekregen. We geven een korte samenvatting.



PLATTEGROND KERKGEBOUW: de groene driehoekjes geven aan waar zitplaatsen kunnen zijn. De norm is 1,5 m afstand. Verder is de looprichting aangegeven met pijlen. Er is een coördinator aanwezig bij iedere viering.

Op zondag 30 augustus hebben we proefgedraaid met de kinderen en ouders die aan de Overstapdienst meedoen en met de kerkenraadsleden. Er was een coördinator aanwezig die gemeenteleden wegwijs maakte en ons wees op de regels die nodig zijn om fysiek weer samen te kunnen vieren. Op die zondag is ook de Startzondag online gehouden.

Per 1 september is de gang van zaken als volgt (tenzij de regelgeving verandert vanuit de overheid):

- U meldt zich voor vrijdag 12.00 uur online via de website of via de telefoon aan wanneer u de dienst bij wilt wonen. (Zie kaartje bij kerkblad).
- Zijn er teveel aanmeldingen dan wordt u zaterdag gebeld.
Hooft u niks dan kunt u naar de kerk.
- Bij binnenkomst vraagt de coördinator (herkenbaar aan rood hesje) u of u gezond bent en vraagt u uw handen te desinfecteren.
- U kunt zelf de keuze maken om een mondkapje te dragen. Die zijn beschikbaar in de kerk.
- De garderobe en toiletten worden niet gebruikt.
- U neemt uw jas, paraplu e.d. mee naar binnen.
- De coördinator wijst waar u kunt gaan zitten, familieleden kunnen bij elkaar zitten.
- Om 9.55 uur wordt Kerkdienstgemist.nl aangezet en is het stil in de kerk.
- Zingen: in september zingen we nog niet. Er kan wel worden meegeneurd.
- Volgens de berekening www.eerstehulpbijventilatie is door de kerkrentmeesters berekend hoe het mogelijk is om te zingen (zie toelichting).
- Daar zullen we in oktober mee beginnen.
- De gemeente kan dan het intochtlied, het lied na de preek en het slotlied meezingen.
- Na de zegen gaan we nog even zitten en wachten tot de muziek na de dienst is afgelopen
- Dan wordt kerkdienstgemist.nl uitgezet en verlaten we de kerk op aanwijzing van de coördinator.
- Helaas kunnen we nog niet koffiedrinken. Napraten kan uiteraard buiten met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

houdmoed

heb lief

Welkom in de Karmel

Aanmelden kerkdienst voor vrijdag 12.00 uur
m.i.v. 6 september

Per telefoon:
0514-592999 (mw. R. Dijkstra)

Online via aanmeldknopwebsite:
www.pgwoudsend.nl

Mochten er teveel aanmeldingen zijn dan krijgt u afbericht en kunt u de dienst online volgen op: kerkdienstgemist.nl

with egg kneeling and a hand
weg de vrede voor het leven

Protestante
Kerk

Ventileren vooral bij gemeentezang in het kerkgebouw

Ons kerkgebouw valt onder de noemer middelgrote kerk, d.w.z. dat de kubieke meter inhoud groter is dan 1000 m³, en het plafond niet lager is dan 4 meter. Ventileren moet dan mechanisch worden toegepast, naar de buitenlucht. Met de bestaande cv heteluchtkachel, zou je kunnen ventileren, maar in ons geval wordt de lucht dan niet naar buiten afgevoerd als de verwarming is ingeschakeld.

Vandaar dat het College voorstelt een afzuigventilator van voldoende capaciteit aan te brengen zo hoog mogelijk in het kerkgebouw.

In dit geval zou dat geplaatst kunnen worden in het draaibare luik wat naar de zoldering leidt, en daar wordt afgevoerd.

Uitgangspunten voor de berekening:

Aantal personen maximaal:	40 personen
Ruimtevolume kerkzaal:	1.260 m ³
Capaciteit mechanische afzuigingsventilator:	2.000 m ³ /uur
Tijdsduur samenkomst:	1 uur
Tijdsduur Gemeentezang:	15 minuten

Uitkomst:

Besmettingsrisico:	1 (= groen veilig)
Reproductiegetal (risicogetal voor verspreiding/besmetting):	0,6 (= groen veilig: ruim binnen de veilige waarde)



Luik/opening boven galerij te gebruiken voor plaatsing afzuigunit

Namens het College van Kerkrentmeesters, Hayo de Vries, voorzitter

Diaconiecollectes voor de komende periode

6 september - Werelddiaconaat - Alfabetisering Ghana

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de Bijbel. Zij vergroten daarmee hun kans op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren. www.kerkinactie.nl/kerknoordghana

13 september – Jeugdwerk - Kliederkerk geeft hoop

‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna één derde is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken dankzij kliederkerk kennis met bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Geef om kliederkerk te laten groeien, zodat op steeds meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met bijbelverhalen om samen in het voetspoor van Jezus te gaan. Kijk voor meer informatie op kliederkerk.nl.

20 september – Vredesdienst Raad van Kerken

Deze Vredesdienst wordt verzorgd door de Raad van Kerken. Tijdens de dienst wordt het doel van de collecte bekend gemaakt en nadere informatie gegeven.

27 september – Werelddiaconaat – Verlangen naar vrede

Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruto geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactivisten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.

4 oktober – Kerk en Israël – Israëlzondag

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse

wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het internetproject De Uitdaging met stellingen, geloofsgesprekken en interviews. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods Overleg. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

11 oktober – Werelddiaconaat - Landbouw Rwanda

Tijdens het vieren van de Maaltijd van de Heer is het gebruikelijk te collecteren voor het Werelddiaconaat, dit keer voor de gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda.

De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.

www.kerkinactie.nl/zustersrwnda

18 oktober – Jeugdwerk - JOP

Als jeugdwerker in de kerk heb je een aantal dingen nodig voor inspirerend jeugdwerk. Goed materiaal is misschien wel het allerbelangrijkste! Dat is wat JOP, Jong Protestant, levert! JOP ondersteunt jeugdwerkers niet met dure abonnementen of via prijzige methodes. Nee, via de website jop.nl zijn honderden programma's en ideeën direct en gratis toegankelijk. Zo deelt JOP kennis en ondersteunt daarmee elke week duizenden jeugdwerkers bij hun belangrijke taak in en buiten de kerk: geloof, hoop en liefde delen met kinderen en jongeren. De collecteopbrengst wordt onder meer besteed om deze programma's en ideeën te ontwikkelen.

25 oktober – Zangdienst

Deze zangdienst wordt verzorgd door de zangdienstcommissie. Tijdens de dienst wordt het doel van de collecte bekend gemaakt en nadere informatie gegeven.

1 november – Kerk in Actie - Sterke vrouwen Papoea (Najaarszending)

De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk.

Mocht u de diensten online volgen, dan wordt u vriendelijk verzocht om uw collectebijdrage te storten op het rekeningnummer van de Diaconie onder vermelding van het doel en/of de datum van de dienst. De Diaconie zal dan zorg dragen dat de collecte op de juiste plaats terechtkomt. U kunt uw bijdrage ook direct doneren op de website van Kerk in Actie: www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes

Raad van Kerken: Vredesdienst op zondag 20 september



De nationale Vredesweek, dé jaarlijkse actieweek voor vrede, vindt dit jaar plaats van 19 t/m 27 september. Al meer dan 50 jaar wordt aandacht gevraagd voor het feit dat vrede niet vanzelfsprekend is; zowel ver weg, als dichtbij.

In het hele land worden er honderden activiteiten georganiseerd: van filmavonden tot festivals, van maaltijden tot masterclasses, van vieringen tot debatten. Honderden verschillende lokale activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek. Samen maken we een krachtig geluid voor vrede!

De Raad van Kerken organiseert in deze actieweek de Vredesdienst, een oecumenische kerkdienst die op zondag 20 september wordt gehouden in De Karmel.

Thema: “Vrede Verbindt Verschil”

Voorganger: Dominee Hijme Tieleman

Vanaf 10.00 uur is de dienst online te volgen op: www.kerkdienstgemist.nl
(Klik op Fryslân, op Woudsend, en vervolgens op “Protestantse Gemeente Woudsend e.o.”)

Zangdienst

Zondag 25 oktober is er weer een “Sjonge yn’e Karmel”.

Maar..... Omdat samen zingen nog niet is toegestaan, heeft de zangdienstcommissie het volgende voorstel:

U / jij kunt een lied aanvragen voor een gemeentelid of iemand anders en wij laten de liederen in deze “zangdienst” m.m.v. beamteam online horen en zien. Een soort verzoekplatenprogramma dus.

Graag de verzoeken voor 10 oktober aanvragen via het volgende emailadres: sjongekarmelwoudsend@gmail.com .

We hopen dat jullie ons idee waarderen en mee doen!

Er kunnen 30 gemeenteleden aanwezig zijn in de kerk, maar kijken en luisteren via “kerkdienstgemist.nl” kan natuurlijk ook.

Werkgroep Takomst onder de perenboom

De warme zomeravonden gaven onze werkgroep de kans om te vergaderen in de openlucht. Dat deden we twee keer, onder de perenboom achter ‘t Reidhintsje! We kwamen deze zomer in totaal 3 keer bij elkaar, de derde keer weer in ‘t Reidhintsje (op afstand), want toen werd het buiten al wat eerder schemerig. Dan raak je toch je concentratie een beetje kwijt...



Waar werken we dan aan met volle concentratie? Aan het bespreken en verwerken van diverse gegevens en reacties. Het doel is om aanbevelingen te formuleren voor de kerkenraad, met het oog op plannen voor de toekomst van onze gemeente. Gemeenteleden, die tot dusver bereid waren hierover met ons van gedachten te wisselen, alvast bedankt! Dat was heel zinvol.

Intussen lezen we ook wat de PKN vanuit de landelijke kerk aanreikt voor het nadenken over de toekomst van de plaatselijke gemeente. Het is al met al best een klus, maar we gaan rustig door. Komend najaar hopen we het eindrapport klaar te hebben.

Namens de werkgroep Takomst,
Janke Wijnia



UIT DE TARISSING

Even stilstaan bij: “Geef ons heden ons dagelijks brood”

Wat hebben we als kerk en gemeenschap in de coronatijd nodig? Dat is de vraag die bij alle praktische voorbereidingen voor diensten en het nieuwe seizoen in mijn hoofd blijft hangen. Hoe ervaren we geloven in coronatijd? Hoe open kunnen we als kerk zijn, als het gebouw dicht is vanwege deze coronacrisis? Hoe gaan we het samen oppakken dit najaar?



In alle nieuwsbrieven en mails die ik binnenkrijg zie ik dat er veel mooie initiatieven ontstaan van kerk zijn in coronatijd. Is dat wat we nodig hebben? Of is het misschien beter om deze periode tijd te nemen voor stilte en bezinning en bedenken hoe we na deze crisis

kerk kunnen zijn. Tom Wright, theoloog, wijst in zijn boek “God en de pandemie”, op het Onze Vader. Een gebed dat alle christenen in de wereld met elkaar verbindt en dat vooral gebeden wordt vanuit het nu. In dit gebed gaat het niet om onszelf maar om Gods heiligheid en koninkrijk. Het gaat om wat we nu mogen verwachten. Heel krachtig is de bede: “Geef ons heden ons dagelijks brood”. God zorgt voor dat dagelijks brood. En morgen, overmorgen en die morgen daarna, mogen we dat weer bidden. We stellen ons daarmee afhankelijk op, maar vertrouwen dat het opnieuw gegeven wordt. Dat vraagt vertrouwen en tegelijkertijd kunnen we ons dat vertrouwen te binnen bidden. De woorden van het Onze Vader elke dag bidden mag ons verbinden. Zoals we in het voorjaar opriepen dat iedere woensdag om 12.00 uur samen te doen, waar dan ook. Dat is al iets om te beginnen en al het andere mag ons gegeven zijn.

Vrede en alle goeds,

ds. Renske Bosman-Romkema



UIT DE GEMEENTE

De zomer nadert haar einde. We mochten genieten van alles in de natuur. Het was druk in Woudsend e.o. omdat meer mensen dan anders in Nederland op vakantie zijn geweest. In de zomer is het altijd een kunst om contact met iedereen te houden. In de vakantie gingen meerdere gemeenteleden voor onderzoek naar het ziekenhuis of ondergingen een operatie. Niet iedereen wil hier worden genoemd. We horen graag waar een bezoekje of aandacht gewenst is. Het is niet vanzelfsprekend dat we op de hoogte zijn. Mocht u mensen weten die het moeilijk hebben en waar pastorale aandacht nodig is geeft u het dan door zodat we er aandacht aan kunnen schenken. Er zijn al een paar keer namen doorgegeven waar een bloemetje heen kan gaan, blijft u dat vooral doen!

Huwelijk

Geboorte

12½ jaar predikant

Midden in de zomer op 20 juli stonden we even stil bij het feit dat ik 12½ jaar predikant ben in Woudsend. Het lijkt nog maar zo kort geleden dat ik in het MFC bevestigd werd. Maar "de tijd hâld gjin skoft". Dank voor alle goede woorden en de attentie vanuit de kerkenraad die ik namens de gemeente mocht ontvangen.



Pastoraat om útens

In deze periode worden vanuit het pastoraat wat vaker kaarten gestuurd naar gemeenteleden die buiten Woudsend wonen en in een verzorgingshuis of aanleunwoning verblijven. Het blijft moeilijk in deze coronatijd. Mocht u deze gemeenteleden om útens ook eens een kaartje willen sturen vraagt u dan naar de adressen bij ouderling Akke de Boer. (Vanwege de privacy publiceren we dat niet in het kerkblad).

Pastorale bezoeken in coronatijd

In de zomer heb ik de bezoeken weer hier en daar opgepakt. Zo veel mogelijk buitenshuis en verder volgens de richtlijnen vanuit de overheid en de landelijke kerk. Het coronavirus is er nog steeds en vraagt van ons allemaal de discipline om hier verstandig mee om te gaan en kwetsbare mensen te beschermen. Het blijft belangrijk dat predikant, ouderlingen en wijkassistenten niet de verspreiders van het virus worden en ook zelf niet besmet worden.

Afspraken:

- Er worden op kleine schaal pastorale bezoeken gebracht. Bezoekjes om even bij te praten en te horen hoe het gaat, stellen we nog even uit of gaan telefonisch.
- Bezoeken vinden alléén plaats na telefonisch contact. Stelt de ouderling een bezoekje voor, maar ziet u het nog niet zitten? Geef het gerust aan.
- Te allen tijde geldt dat het bezoek wordt afgezegd, wanneer één van beide ziek wordt, verkouden of andere symptomen van het virus heeft.
- Er wordt niet meer dan één bezoekje op een dag afgelegd: we gaan dus niet van de één naar de ander en brengen ook niet veel bezoekjes in de week. Zo houden we het risico laag dat wij het virus in korte tijd bij veel mensen brengen.
- Als het mogelijk is komen we het liefst in de tuin op bezoek. Buiten is er minder besmettingsrisico.
- Uiteraard gelden ook de maatregelen die u inmiddels al vele malen hebt gehoord: 1,5 meter afstand, een goede hygiëne, niezen of hoesten in de elleboog en bij klachten bezoek afzeggen.

Daarnaast kunnen ouderlingen ook vanwege persoonlijke situaties of vanwege arbeidsomstandigheden ervoor kiezen het bezoekwerk langer uit te stellen. We rekenen op uw begrip hiervoor. Dit alles onder voorbehoud tot er andere berichten of een versoepeling komt. Voor vragen betreffende pastoraat belt u de predikant of één van de ouderlingen.

Verjaardagen

Fan herte lokwinske en in moaie dei tawinske!

Mutaties

Interne verhuizing



Vertrokken

Veel woonplezier op jullie nieuwe adres!

JEUGD

Overstapdienst

De Overstapdienst is tegelijkertijd met de Startzondag gehouden op 30 augustus. De oudste overstappers hebben alle voorbereidingen met de predikant gedaan. We ontmoetten elkaar in de tuin van de kerk en op het strandje van Indijk. Er kwamen mooie dingen tot stand. De kinderen die overstapten naar het jeugdwerk zijn:

U heeft de dienst van 30 augustus inmiddels kunnen bekijken of kunt dat nog doen. Bedankt voor alle foto's die zijn ingestuurd om elkaar online weer even te ontmoeten. De diensten blijven drie weken op Kerkdienstgemist.nl staan.



Berichtje van de kinderkerk



Wat hebben we jullie een lange tijd niet gezien en wat is het al weer lang geleden dat we 'echt' kinderkerk hebben gehad. De afgelopen tijd hebben we zo nu en dan een mail gestuurd met informatie of tips om thuis te kunnen doen. We hopen dat hier gebruik van is gemaakt!

Ieder gezin heeft vorige week ook een tasje bezorgd gekregen met o.a. een tijdschrift, spelletje, verhaal uit Bijbel Basics en ander materiaal, om thuis te gebruiken. Wat zou het mooi zijn dat er hierdoor eens een rustmomentje gecreeërd wordt, met elkaar gepraat wordt over die dingen die je bezighouden of nagedacht wordt over en inspiratie gekregen wordt van de vragen uit het spel. We hopen dat jullie er gebruik van maken en wensen jullie mooie momenten toe!

Ook zat er een uitnodiging in het tasje voor zondag 6 september 10.00 uur. We willen namelijk weer (op verantwoorde wijze) starten met de kinderkerk, door iedere 1^e zondag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur bij elkaar te komen in 't Reidhintsje. Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn welkom. Dus hopelijk..... tot dan!

OVERIGE

Jaarthema

Het thema dit jaar is:

'Het goede leven'

Wat is het goede leven? Wat geeft het leven zin?

Dat is altijd een belangrijke vraag om over na te denken. Nu we ervaren hebben hoeveel pijn het doet om niet op normale wijze samen te zijn, beseffen we maar al te goed hoe belangrijk nabijheid, ontmoeting en aanraking is. Dat maakt het leven goed. Het geeft zin om er voor elkaar te zijn. En vanuit het geloof mogen we weten dat het goede leven ook alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar dat je leven - met alle vreugde en verdriet - in een ander kader wordt gezet.

Houdt u het kerkblad, de website, Facebook en de dorpskrant in de gaten voor de winteractiviteiten. Daar is te zien wat er aan activiteiten mogelijk is en waar het mogelijk is.



Kofje yn'e Karmel

Op dinsdag 15 september is er voor de eerste keer Kofje yn'e Karmel. Alle deelnemers zijn op de hoogte gebracht. We beginnen om 10.00 uur in de kerkzaal. Alles met 1,5 meter afstand en volgens de normen van het gebruiksplan van onze kerk.

Repair Café

Hier worden allerhande defecte elektrische apparaten gerepareerd (voor zover dat mogelijk is). Het kost u verder niets, alleen de vernieuwde onderdelen moeten worden vergoed.

Dus gooi het niet direct weg, maar laat ons er eerst naar kijken of het nog levensvatbaar is. Door het ongewisse van de coronacrisis en de daaraan gekoppelde maatregelen kan het zijn



dat we u niet van dienst kunnen zijn, maar: als het hek openstaat zijn wij aanwezig.

U kunt elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 uur en 12.00 uur bij ons terecht in 't Reidhintsje.

De eerste keer na de vakantie is op zaterdag 26 september, daarna op zaterdag 31 oktober.

Een kleine donatie voor het gerepareerde stellen we zeer op prijs. Dit totaal bedrag zal worden bestemd voor een –nader door ons te bepalen- goed doel.

Wij zitten er voor u, dus maak er gebruik van!

Etentjes MFC

Beste gasten,

Vanwege het coronavirus kunnen helaas de etentjes in ons dorps huis de Driuwpoelle, de komende tijd geen doorgang vinden.

Door de 1,5 meter afstand regel kunnen wij niet aan ons doel en dat is 'lekker eten in een gezellige ambiance' voldoen.

Hoe spijtig ook. Wij wachten dus geduldig op de tijd dat wij weer mogen samenkomen. Wij wensen u goede gezondheid en ondanks de beperkingen houdt goede moed.

Namens het gehele "etentjes" team:

Diana Schumm Voorkamp

Vanuit het beamteam



hebben zich gemeld om een bijdrage te leveren bij het maken van presentaties voor de diensten in De Karmel. Daar zijn we uiteraard heel blij mee. Dat maakt de druk op de andere beamteamers wat minder zwaar.

We roepen ook andere gemeenteleden op zich te melden. Vanaf het begin van de crisis in Nederland zenden we in Woudsend de kerkdiensten uit vanuit De Karmel via Kerkdienstgemist.nl. Dat betekent nog steeds dat we elke zondag twee mensen nodig hebben om de diensten met "beeld en geluid" online bij u thuis te brengen.

Mensen die het beamteam willen versterken en mensen die de opnames willen helpen verzorgen (of beiden). Er is geen grote technische kennis voor nodig en we zorgen uiteraard voor een goede inwerkperiode. Wie lijkt het een leuke uitdaging om het begrip "live stream" mede vorm te geven in onze gemeente? Want hoe dan ook, nadat het nieuwe normaal weer echt normaal geworden is, zal de vraag naar online kerkdiensten blijven bestaan. Met digitale groet,

Eeuwigheidszondag

We kijken al vooruit naar de bijzondere vieringen aan het einde van dit jaar. Op dit moment ziet het er naar uit dat we de Eeuwigheidszondag helaas niet in De Karmel kunnen vieren. Zoals het nu staat wordt deze dienst in het MFC gehouden.

Met de betrokken families is contact opgenomen en hebben we samen met de kerkenraad besloten het zo te doen dit jaar. We houden u op de hoogte over de gang van zaken.

Thema kerst 2020: Engelen

In het vorige kerkblad schreef ik over het thema voor kerst. Het thema voor deze tijd zal zijn: Engelen. Intussen zijn er vier gemeenteleden aan het haken en iemand uit de parochie. We zoeken nog meer mensen die engelen willen haken. Een mooie bezigheid in het najaar. In deze coronatijd is nog niet te overzien hoe en of we met Kerst kunnen vieren.



Er zijn heel wat "engelen" in onze gemeenschap die we in december in het zonnetje willen zetten. Dat houdt in dat er een boom vol engelen in of buiten de kerk zichtbaar wordt gemaakt. Vandaar de oproep om vanaf nu alvast mee te doen volgens een haakpatroon engelen te haken.

Doet u mee? Een beschrijving van het haakpatroon kunt u opvragen bij de predikant. Deze actie is hopelijk dorpsbreed en binnenkort zal er overleg plaatsvinden met de Raad van Kerken, de ondernemersvereniging en Dorpsbelang.



Nationale Orgeldag Fryslân 12 september

In verband met het Coronavirus en de RIVM-regels heeft het bestuur van Stichting Organum Frisicum, het Friese orgel in samenwerking met Stichting Alde Fryske Tsjerken een aantal concerten weten te organiseren. Deze Nationale Orgeldag in Fryslân valt samen met Open Monumentendag. De concerten zijn op de volgende locaties te beluisteren:

In De Karmel zal het orgel op 12 september worden bespeeld tussen 12.00 en 17.00 uur. (Dit nog onder voorbehoud).

Route I: Organist: Siebe Reiding
10.30-10.50: Oostrum, Sint-Nicolaaskerk
11.15-11.35: Jouswier, Sint-Petruskerk
12.00-12.20: Hantumhuizen, Sint-Annakerk

Route II: Organist: Geert van der Heide
10.30-10.50: Dedgum, Sint-Joriskerk
11.15-11.35: Ferwoude, hervormde kerk
12.00-12.20: Gaast, hervormde kerk

Route III: Organiste: Riemke Dijkstra
Kan ook per fiets worden afgelegd
13.00-13.20: Britsum, Sint-Johanneskerk
13.45-14.05: Koarnjum, Nicolaaskerk
14.30-14.50: Jelsum, Protestantse kerk

Route IV: Organist: Gjildert van der Velde
Kan ook per fiets worden afgelegd
13.00-13.20: Boksum, Sint-Margrietkerk
13.45-14.05: Bears, Mariakerk
14.30-14.50: Jorwert, Sint-Radboudkerk

Route V: Organist: Siebe Reiding
13.00-13.20: Westernijtsjerk, Sint-Oswalduskerk
13.45-14.05: Hegebeintum, Protestantse kerk
14.30-14.50: Holwerd, Sint-Willibrorduskerk

Route VI: Organist: Geert van der Heide
Kan ook per fiets worden afgelegd
13.00-13.20: Schalsum Sint-Nicolaaskerk
13.45-14.05: Peins Sint-Gertrudiskerk
14.30-14.50: Zweins Reginakerk

Meer informatie op onze website www.organumfriscum.frl.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.
Een vriendelijke groet en tot ziens,

Namens het bestuur van de Stichting Organum Friscum, het Friese orgel,
Mw. J. de Vries, administratrice

Slotconcert Nationale Orgeldag

De Nationale Orgeldag 2020 op 12 september wordt in Fryslân zoals gebruikelijk afgesloten met een orgelconcert in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Dit



jaar zal het Müllerorgel (1727) in deze kerk bespeeld worden door Tjeerd van der Ploeg. Hij is organist van de Sint Christoforuskerk in Schagen en zijn repertoire bestrijkt vrijwel de gehele orgelliteratuur. In Leeuwarden speelt hij onder meer werken van Juan Cabanilles en Charles Tournemire. Dit zogenoemde slotconcert begint om 16.00 uur en de toegang is gratis. Wel zal na afloop een collecte worden gehouden voor de onkosten. Met het oog op geldende maatregelen i.v.m. de coronacrisis is het aantal bezoekers beperkt en is opgave verplicht. Dit kan via: administratie@organumfriscum.frl

Samoosara brengt 'mazzeltof' in kerk Woudsend

Zondagmorgen 13 september verzorgt Samoosara om 10.00 uur de dienst in De Karmel. Rond het thema Mazzeltof gaat het trio samen met de kerkgangers op een muzikale ontdekkingsreis door de Jiddische en Joodse cultuur. Met af en toe een theatraal uitstapje en een flinke dosis humor. Het trio zingt in het Hebreeuws en Jiddisch, maar ook in het Fries om dichter bij de inhoud van de tekst te raken.

Samoosara bestaat uit: Johan Cnossen (dwarsfluit en zang), Wietze de Jong (accordeon en zang) en Anje de Jong (viool en zang). De muzikanten uit Broek, Lippenhuizen en Hemrik spelen nu negen jaar samen. Het trio krijgt veel vraag van kerken voor de invulling van een complete eredienst, dus waar geen dominee of organist aan te pas komt.

Met het nieuwe programma Mazzeltof (geluk, of ook wel het goede dat je toevalt) voor kerkdiensten vertolkt de groep 'de lach met de traan'. Tijdens de dienst volgen Jiddische en Hebreeuwse muziek, verhalen met een boodschap, gedichten, witzen (grappen) met veel zelfspot elkaar op.

Bijvoorbeeld een witz over de tien geboden waar de kerkbezoeker op een speelse manier en met veel humor toch aan het denken wordt gezet. Johan Cnossen: 'Gebruikelijk is dat de dominee aan het einde van de kerkdienst de zegen uitspreekt. Wij zingen de mensen de zegenbede 'shalom chaverim' toe, vaak bij het verlaten van de kerk. De reacties zijn dan vaak enthousiast.'

In de samenstelling accordeon, dwarsfluit en viool krijgen de authentieke klezmermelodieën een frisse klank. De muziek raakt je ziel. Samoosara brengt de Jiddische muziekcultuur op levendige wijze, maar blijft trouw aan haar Friese roots. Het trio nodigt ook het publiek uit mee te zingen.

Samoosara is springlevend. De muzikanten treden veel op in kerkdiensten en culturele centra in Fryslân (en af en toe daarbuiten), stond op festivals als Peije dei en Tsjoch en was een aantal keren te gast bij Omrop Fryslân (Noardewyn Live, Op & Ut, Radio Froskepôle). De playlist van Samoosara is gevarieerd; van religieus tot dansmuziek. Het trio staat zo'n 25 keer per jaar op de bühne en kiest uit een repertoire van 50 nummers.

In eigen beheer bracht Samoosara in 2014 de eerste cd Mazzel & Broge uit. In 2016 dook de groep de Noorderzon studio van Sytse Broersma (De Kast) in voor opnames van het lied 'Bern do rinst yn de sinne'. In 2019 volgden de opnames van 'In nije wrâld' en 'Ha do famke' in de studio van Jan Roorda. Van de nummers zijn videoclippen gemaakt die in KlipKar van Omrop Fryslân zijn vertoond.



Gedicht van Tom Shuman van de Iona Community

*Nee, we hebben de eredienst niet afgelast;
we hebben een kerkdienst afgelast, een mis, een vesper,
op een bepaalde tijd, in een bepaald gebouw, op een bepaalde dag,
maar de mensen blijven God eren en dienen
wanneer ze zorgen voor hun kleinkinderen en de hond uitlaten;
eren en dienen als ze naast Jezus staan te helpen bij de voedselbank en
boodschappen doen voor de buurvrouw;
eren en dienen als ze de vrede van Gods Geest delen door in de telefoon
een lied te zingen voor hun ouder;
eren en dienen wanneer ze vanuit huis werken;
eren en dienen wanneer ze een extra shift moeten draaien in het
verpleeghuis of op de woongroep;
eren en dienen wanneer ze iemand ver weg een mail sturen en zwaaien
naar een vreemde aan de overkant van de straat;
God eren en dienen als ze toiletpapier meenemen naar de
daklozenopvang en vrijwilliger zijn op een stembureau.
Nee, we hebben de eredienst niet afgelast, alleen maar het officiële deel
ervan, dat misschien wel het kleinste deel is van dit alles.*



Jaarprogramma 2020 – 2021 Passage Woudsend

30 september 2020 20.00 uur Startavond

Landschaps- en natuurfotograaf Jan Tysma vertelt met mooie beelden het verhaal over het ontstaan van het landschap van Zuidwest Fryslân.

14 oktober 2020

's Morgens reisje naar schoolplatenmuseum te Deinum.

28 oktober 2020 20.00 uur Regio avond te Elahuizen

Gezamenlijke avond met Passage Oudega-Elahuizen en Wijckel.
Onderwerp: "Vrolijk oud worden" door Anneke Schep.
Zij vertelt op humoristische wijze over het leven van pensionado's.

18 november 2020 20.00 uur afdelingsavond

Oud-dorpsgenoot Sipke Zeldenrust deed in 2018 mee aan de Marathon des Sables; de zwaarste voettocht ter wereld dwars door de woestijn van Marokko. Sipke vroeg met zijn deelname aandacht voor de

Noordzeeziekte, een ernstige, zeldzame aandoening waarbij patiënten last hebben van hun evenwicht in combinatie met spierschokken.

De stichting Noordzeeziekte zamelt geld in voor het onderzoek naar de ziekte. Sipke wil een groot publiek bereiken. Daarom is deze avond toegankelijk voor heel Woudsend. Er wordt een collecte gehouden voor de Noordzeeziekte.

16 december 2020 19.30 uur Kerstavond

De invulling is nog een verrassing.

In december 2020 kerststuk maken.

6 januari 2021 9.30 uur Nieuwjaarskoffie

Gast is onze ex-dorpsgenoot Sietske Visser. Zij vertelt over haar werk voor vluchtelingen op Lesbos.

20 januari 2021 20.00 uur afdelingsavond

Tea Rodenburg is opruimcoach / professional organizer. Zij gaat advies geven, met als thema: weer op 'e rit met je administratie, ruimte en tijd.

24 februari 2021 19.30 uur jaarvergadering

Marijke Griek vertelt over Hindeloopen, over de taal, de historie, klederdracht enz.

17 maart 2021 20.00 uur afdelingsavond

Hans van Wieren van Groei en Bloei uit Sneek neemt je mee in de wereld van de bloemen, planten, tuinen.

Voorjaar 2021 paasstuk maken of creatieve ochtend.

14 april 2021 20.00 uur afdelingsavond

Mevr. Antonia Veldhuis behandelt het onderwerp familie / stamboomonderzoek.



Gedicht 'Geluk'

Tijdens de overstapdienst op 30 augustus werd er een mooi gedicht voorgelezen door één van de overstappers. Deze willen we hieronder ook nog graag met u delen:

*Voor mij is geluk
de wind om mijn oren,
de zon in de lucht
en languit in 't gras.
Voor mij is geluk
de stilte te horen
om zo te ontdekken
hoe het ooit was.*

*Voor mij is geluk
het leven te delen,
een hand in mijn hand
en samen op pad.
Voor mij is geluk
mijn huisdier te strelen
en zachtjes te fluisteren:
'Jij bent mijn schat'.*

*Voor mij is geluk
om vrede te maken.
De hoop dat het kan,
die wil ik niet kwijt.
Voor mij is geluk
de ruzies te staken,
om muren te slechten,
stoppen met strijd.
Om liefde te geven,
nu en altijd.*



COLOFON

